



# *Kırk Ayette Kur'an*



Diyaret İşleri Başkanlığı Yayınları /  
Broşür No:

### **Kırk Ayette Kur'an**

Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL

### **Tasarım**



www.sfn.com.tr

0312 472 37 73-73

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun  
31.03.2010 tarih ve 35 sayılı kararıyla  
basılmıştır.

### **Düzeltili**

Ömer ÇETİNKAYA

1. Baskı, Haziran 2010

### **Baskı:**

..... Ofset

Tel:

2010-06-Y0003-

ISBN:

© Diyanet İşleri Başkanlığı



### **İletişim**

Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı  
Derleme Yayın Şubesi Müdürlüğü

Tel : 0312 295 72 94

Faks : 0312 284 72 88

e-posta: kitaplar@diyanet.gov.tr

### **Dağıtım ve Satış**

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Tel : 0312 295 71 53 - 295 71 56

Faks : 0312 285 18 54

e-posta: dosim@diyanet.gov.tr



إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Gerçekten bu Kur'an, en doğru yola iletir ve iyi işler yapan mü'minlere büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.

(İsra, 17/9)



وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا  
نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي  
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ

İşte sana da, tarafımızdan bir ruh (olarak kalplere hayat veren Kur'an'ı) vahy ettik. Oysa sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur haline getirdik. Şüphesiz ki sen doğru bir yola; göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna iletirsin.

(Şûrâ, 42/52-53)



هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

Bu Kur'an, bütün insanlığa yöneltilen açık bir mesaj,  
Allah'a karşı gelmekten sakınanları da  
doğru yola götüren bir rehber ve öğüttür.

(Âl-i İmran, 3/138)



إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا

Şüphesiz, Allah'ın kitabını okuyanlar, namazlarını (devamlı ve dikkatli) kılanlar, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah yolunda) gizli-açık (başkaları için) harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir kazanç umabilirler.

(Fâtır, 35/29)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil (olan Hz. Muhammed) geldi ve size apaçık bir nur (olan Kur'an'ı) indirdik.

(Nisa, 4/174)





وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Bu Kur'an, bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Şu halde ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.

(En'am, 6/155)





تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı (yani hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı) indiren Allah yücelerin yücesidir.

(Furkan, 25/1)



...وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Sana bu kitabı, her şey için bir açıklama, Müslümanlara bir rehber,  
bir rahmet kaynağı ve bir müjde olarak indirdik.

(Nahl, 16/89)



قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ

(Ey Resulüm!) de ki: "Bu Kur'an, muazzam bir mesajdır,  
ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz"

(Sâd, 38/67-68)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ  
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için bir rehber ve rahmet kaynağı (olan Kur'an) geldi.

(Yunus, 10/57)





الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Kendilerine kitab verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi okur  
(ve hayatlarında uygularlar). İşte ona gerçek iman edenler bunlardır.  
Onu inkâr edenlere gelince, işte asıl kaybedenler de onlardır.

(Bakara, 2/121)



الرَّكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ<sup>قف</sup>

Elif Lâm Râ. (Bu Kur'an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve çokça övülen Allah'ın doğru yoluna götürmen için sana indirdiğimiz bir kitaptır.

(İbrahim, 14/1)



وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ  
كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Eğer kulumuz (Muhammed'e) indirdiğimiz (Kur'an'dan) şüphede olup bunda da samimi iseniz, o takdirde Allah'tan başka (bilgisine güvendiğiniz) şahitlerinizi de çağırın ve onun surelerinden bir benzerini getirin.

(Bakara, 2/23)



الْمَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Elif Lâm Mîm. Bu (Kur'an), kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bir kitaptır, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için de doğru yolu gösteren bir rehberdir.

(Bakara, 2/1-2)





الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا

Her türlü hamd ve övgü, kuluna kitabı indiren ve onda hiçbir yanlışığın yer almasına fırsat vermeyen Allah'a mahsustur.

(Kehf, 18/1)



وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

(Ey Muhammed!) sana geçmiş kitapları tasdik eden,  
onlardaki doğruları muhafaza eden Kur'an'ı gerçeğin ta kendisi olarak  
Biz indirdik. Şu halde onların arasında Allah'ın indirdiklerine göre hüküm ver.

(Maide, 5/48)

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ  
لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir.  
Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab'ın açıklanmasıdır.  
Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabbinden gelmiştir.

(Yunus, 10/37)





هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

Bu (Kur'an), kendisiyle uyarılmaları, Allah'ın tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin öğüt almaları için insanlara yapılan bir bildiridir.

(İbrahim, 14/52)



إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

(Ey Muhammed!) Biz sana Kitab'ı hakikatin ta kendisi olarak indirdik.  
Öyle ise sen de ihlâslı bir şekilde sadece Allah'a kulluk et.

(Zümer, 39/2)

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا  
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

(Ey Muhammed!) Biz sana Kitab'ı insanlar için hakikatin ta kendisi olarak indirdik.  
Kim doğru yola girerse, kendi yararına girer. Kim de ondan saparsa,  
ancak kendi zararına sapmış olur. Sen onlardan dolayı sorumlu değilsin.

(Zümer, 39/41)



لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Kur'an'ın ne önünden, ne de ardından batıl sokulabilir. (Çünkü o), sonsuz hikmet sahibi ve bütün övgülere layık olan Allah tarafından indirilmiştir.

(Fussilet, 41/42)





الرَّكِتَابُ أَحْكَمْتُ أَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

Elif Lâm Râ. Bu (Kur'an), sonsuz hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından bütün yönleriyle ayetleri mükemmel hale getirilmiş, sonra da ayrıntılı bir şekilde açıklanmış bir kitaptır.

(Hud, 11/1)





اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيًّا تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

Allah, sözlerin en güzelini; (yani âyetleri güzellikte) birbirine benzeyen, (hüküm ve öğütleri) tekrarlanan bir kitap olarak (Kur'an'ı) indirmiştir. Rablerinden korkanların tenleri onun etkisiyle ürperir. Ardından tenleri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar...

(Zümer, 39/23)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

Hâlâ Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı?  
Eğer o, Allah'tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı,  
mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı.

(Nisa, 4/82)





إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik.

(Yusuf, 12/2)



كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Bu Kur'an, âyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.

(Sad, 38/29)



وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

Andolsun biz, Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık.  
Peki, öğüt alacak yok mu?

(Kamer, 54/17)



أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

Onlar, hâlâ Kur'an'ı düşünmeyecekler mi?  
Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?

(Muhammed, 47/24)



وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Kur'an okunduđu zaman, ona kulak verip sessizce dinleyin ki size merhamet edilsin.

(A'raf, 7/204)



وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا وَعَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ

Böylece Biz o Kur'an'ı Arapça bir hüküm (kaynağı) olarak indirdik.

Sana gelen bu ilimden sonra eğer onların heveslerine uyarsan,  
Allah'a karşı sana yardım edecek ne bir dost ne de bir koruyucu bulursun.

(Ra'd, 13/37)



وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

(Resulüm!) Böylece Biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda ikazları tekrar tekrar açıkladık. Umulur ki onlar (bu sayede günahahtan) korunurlar.

Yahut da o (Kur'an) kendileri için bir öğüt ortaya koyar.

(Tâhâ, 20/113)





فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا

Biz, Allah'a karşı gelmekten sakınanları kendisiyle müjdeleyesin,  
inat eden bir topluluğu da uyarasın diye,  
Kur'an'ı senin dilinde (indirerek anlaşılmasını) kolaylaştırdık.

(Meryem, 19/97)



إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Şüphesiz o Zikr'i (Kur'an'ı) biz indirdik biz!  
Onun koruyucusu da elbette biziz.

(Hicr, 15/9)



قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ  
لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

De ki: “Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler.”

(İsra, 17/88)



وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

Andolsun, Biz, bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan (onları anlamadan) tartışmaya çok düşkündür.

(Kehf, 18/54)

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ  
بِالْخَيْرَاتِ يَأْذِنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

Biz, bu ilahî vahyi kullarımızdan seçtiklerimize miras olarak bahşettik:  
onlardan bazısı (günaha dalıp) kendilerine zulmeder;  
bazısı [doğru ile yanlış arasında] bir yol izler,  
bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlı işlerde başı çekenlerden olur:  
İşte bu en büyük fazilettir!

(Fatır, 35/32)





إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ

Andolsun ki Biz, onu mübarek bir gecede indirdik.  
Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.

(*Duhan, 44/3*)



وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

Biz, insanlara belli zaman aralıklarıyla okuyasın diye Kur'an'ı parçalara ayırdık  
ve onu bölümler halinde indirdik.

(İsra, 17/106)





تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ

O, elbette çok değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır.  
Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Âlemlerin Rabb'inden indirilmiştir.

(Vakıa, 56/77-80)

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Kur'an'ın ne önünden, ne de ardından batıl sokulabilir. (Çünkü o), sonsuz hikmet sahibi ve bütün övgülere layık olan Allah tarafından indirilmiştir.

(Fussilet, 41/42)



لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Kur'an'ın ne önünden, ne de ardından batıl sokulabilir. (Çünkü o), sonsuz hikmet sahibi ve bütün övgülere layık olan Allah tarafından indirilmiştir.

(Fussilet, 41/42)





# *Kırk Ayette Kur'an*

**DİB**  
YAYINLARI

